

## DE ARA

**Ik voelde me een tijdje geleden eenzaam en zocht aanspraak. De aanschaf van een ara leek me een goede keus. En dus ging op zoek. In Assen vond ik een geschikte winkel, De Vogelkoning.**

De winkelier begroette mij vriendelijk en zij *“Dag meneer, kan ik u helpen?”*. Ik antwoordde: *“Goedenmiddag. Ik zoek wat aanspraak en ben op zoek naar een spraakzame ara.”* De winkelier zei op zijn beurt: *“Dan bent u aan het goede adres, ik heb drie ara’s die volgens mij voor u allen geschikt zijn.”* *“Nou, ik ben nieuwsgierig, laat maar eens zien.”*

De winkelier: *“Wat vindt u van deze ara, Pietje Snavel?”* *“Inderdaad, een plaatje.”*, dacht ik en zei vervolgens: *“Mooi beestje, mooie kleuren en veren. Vertel eens iets meer over hem.”*. *“Wel ...”*, zei de winkelier, *“hij kan tellen tot 25, fluit het Wilhelmus en is snel in het napraten. Ik vraag er € 750 voor.”* *“Helaas, da’s boven mijn budget. Die groene ara die er naast zit, lijkt me ook een geinig beestje.”*

*“Ja...”*, zei de winkelier, *“... inderdaad, dat ziet u goed. Karelkje Haakpoot heeft veel plezier, hij is van een kapitein op de grote vaart geweest. Hij leert iets minder snel dan Pietje, maar kan wel eenvoudige sommetjes onder de tien maken. Prijskaartje: € 700.”*. *“Oeps, ook da’s nog steeds te veel. Die derde ara dan?”*, wijzend op een ara die z’n verentooi duidelijk verwaarloosd had.”.

*“Tja, zoals u ziet, Flip Vleugel zit slecht in de veren. Maar toch vraag ik er € 1.250.”*. *“WAT?!?! €1.250. Dat meent u niet, wat kan dat beest dan wel niet?”*, reageerde ik verbaasd. De winkelier antwoordde doodkalm: *“Niets, helemaal niets, maar hij is wel de baas over die ander twee!”*.